



Lysglimt



Til fastelavn havde vi besøg af børnehaven Frejas Have, der blev sunget sange og og slået katten af tønden, en herlig dag med højt humør 😊

Himmelev gl. Præstegård

15. Årgang — nr. 03 — marts 2024



Redaktion. — Gudstjeneste. — Til eftertanke.

Redaktion: Susan Salomonsen, Oasen, den ansvarshavende redaktør.
Anny Højbjerg Juhl, Kirsebærstræ. 36, medl. af redaktionen.
Jørgen Harboe, Him. Sognev. 126^{1.tv.} medlem af redaktionen.
Johannes Juhl Larsen, Kirsebærst. 33, medl. af redaktionen.
Dorthe E. Røssell, Violstræde 5, medlem af redaktionen,
Christian Nørgård, Lotusstræde 17, medlem af redaktionen.

Redaktionens medlemmer modtager stof til bladet og gerne med fotos.
Deadline 2 uger før udgivelsen.



Gudstjeneste:

Ons. d. 13. februar
kl. 14³⁰

i Kaminstuen (NB!)

v, pastor Ingrid Salinas (der har overtaget den sidste del af Mille Bangs barselsorlov)



**Indbydelsen gælder også for beboere i HGP's seniorboliger.
Efter gudstjenesten bortfalder denne gang det fælles kaffebord.**

Faste er at give afkald, at tænke efter, at ydmyge sig.

Den katolske kirke har i 40 dage frem til påsken fastetid (også enkelte menigheder i folkekirken helligholder på forskellig vis denne fastetid, der ellers blev afskaffet med reformationen i 1536.

Forbilledet for at holde faste finder vi i Matthæus evangeliet kap. 4 1-11, hvor vi læser, at Jesus har søgt ensomheden i Juddæas ørken for i eftertanke at finde Guds vilje med sit liv. Og her dukker Djævelen så op med sine fristelser, og tre gange afviser Jesus ham. Martin Luther har (med baggrund i Det gl. Test's salme 46) skrevet sin salme "Vor Gud han er så fast en borg", der siger os, **hvorfra** vi også kan få hjælp:

3 Og myldred djævle frem på jord
og os opsluge ville,
vi frygter dog ej fare stor,
de deres trusler spilde;
lad rase mørkets drot
med løgn og mord og spot,
han har dog få't sin dom,
da Krist til jorden kom,
et ord ham nu kan fælde.

4 Guds Ord de nok skal lade stå
og dertil utak have,
thi Herren selv vil med os gå
alt med sin Ånd og gave;
og tage de vort liv,
gods, ære, barn og viv,
lad fare i Guds navn!
Dem bringer det ej gavn,
Guds rige vi beholder.

Martin Luther 1528. Dansk 1533.

Susannes Side

Så er det forår og vi savner solen og blomsterne, så det vil vi hjælpe lidt på vej. Og vi håber I alle vil være med til det. Når I er hjemme hos jeres kære, så tag blomster med til krukkerne på jeres terrasser. Det tiltrækker sommerfuglene og bierne 🐝 og der er noget skønt at se på for beboerne. Der er nogles af terrasserne som trænger til en kærlig pårørende hånd 😊

Ny postkasse til boligerne er sat op. Inge Vaaben formanden for BP-rådet havde et forslag til en postkasse på dagsordenen. Og den så vi, bestilte den og nu hænger den oppe til alles store begejstring. Vi takker for den geniale ide.

Påskefrokost sidste tilmelding d. 15. marts se opslag i bladet. Vi har modtaget chokolade, snaps, likør af de små glæders fond fra Roskilde Rotary. Og vi siger tusind tak for dette. Det vil blive nydt til påskefrokosten.



Der bliver afholdt Martemeo- og sanser kurser for alle medarbejdere her i marts måned. Derfor vil der være aktiviteter der er flyttet til andre områder i huset, se arrangement seddel. Vi vil fortælle om kurset til BP-rådsmødet og det vil komme i referatet fra mødet.

Planlægning af haven med flere blomster og mere fugleliv. Vi tager en havevandring og for gode ideer til buske og blomster som skal plantes her til foråret. Vi håber det vil tiltrække flere fugle. Og blomsterne kan beboerne gå ud og plukke til at pynte i stræder og restauranten.



Generalforsamling for seniorerne. Efter Vindingegruppens generalforsamling vil bestyrelsen mødes med seniorerne i restauranten hvor der kan stilles spørgsmål. Mødet afholdes d. 2.4 kl. 12. Johnny har været rundt med indkaldelsen i jeres postkasser.

Påskehilsner

Susanne Palmblad

ÅRSHJUL 2024

FOR STØRRE ARRANGEMENTER

Oktober november -december

d. 2 og d. 3 oktober
Høstfest for beboer og pårørende

d. 13 november Allehelgens
gudstjeneste

d. 1. december julehygge for beboer og
pårørende der serveres gløgg
og æbleskiver vi klipper, klistre
og pynter juletræ-
Vi forventer at Roskilde garden trutter
julen ind.

d. 11 december gudstjeneste og Lucia optog

d. 16. december Roskilde Rotary arrangement
for beboer og seniorer

d. 18 december Julefrokost for beboer

d.23 december Julegudstjeneste kl.11

Januar-februar-marts

d.5.januar Nytårskur for beboer og
seniorer

d. 12 februar Frejas børnehave kommer
og slår katten
af tønden

d.19 marts fra kl.10.00 Rotary uddeler
blomster og påskehilsen til beboer og seniorer

d. 21 marts Påskefrokost for Oliven og
Kirsebærstræde

d.22 marts påskefrokost for Lotus og Violstræde

Juli-.august- september

d.11 september
Høstgudstjeneste på plejehjemmet
med efterfølgende kaffe og kage
alle er velkomne

April-maj-juni

d.17 april Mødeshow og tøjsalg ved *Tøjstativet*
Kl.14.00- ca.16.00 alle er velkommen.

d. 2 maj skosalg ved Newfeet kl.10.00

d. 15 maj salg af herretøj - tøjeksperten
alle er velkommen

d. 7 Østre Rotary arrangement
for beboer på HGP og seniorer i PGH.

d. 6 juni Sommer fest for beboer ,pårørende,
Senior, frivillige og venner af huset

d.23 juni sankthans aften-
Beboerne spiser grillpølser og
tilbehør på stræderne
efterfølgende kaffe og jordbærkage.
kl.ca. 19.00 tændes bålet
ved restauranten terrasse
hvor pårørende,
seniorer og venner
af huset er velkommen.

Der vil være opslag med information for arrangementerne når
datoen nærmere sig.

Forbehold for ændringer



Påskefrokost



For beboerne og 1 gæst pr. bolig på HGP

Onsdag d. 20. marts kl. 12.00 for O/K stræde

Torsdag 21 marts kl.12.00 for L/V stræde

Der serveres en dejlig påskefrokost menu inkl. en snaps og en sodavand eller øl til. Frokosten nydes i restauranten.

Under frokosten vil der være musik ved Henrik og sangerinde

Beboer tilmelder sig på stræderne.

**Tilmelding for gæster skal ske til Oasen
susanlp@ok-fonden.dk**

Tilmelding senest d.15. marts 2024

Pris for gæster er 200,- kr.

Betaling via

Mobile pay: 54207

Ved betaling skriv: Dit navn og beboers bolig nr. og påskefrokost 2024

Betaling via

jyske bank: Reg. nr. 7854 konto nr. 0006001310

Ved betaling skriv: Dit navn og beboers bolig nr. og påskefrokost 2024

Nyt for pårørenderåd

Der har været det årligt uanmeldt tilsynsbesøg på Himmelev Gl. Præstegård. Tilsynet fandt sted i december 2023.

Den 24. januar 2024 gennemgik vi i kvalitetsrådet for HGP et oplæg til tilsynsrapporten for det uanmeldte tilsyn, der fandt sted i december 2023. Dette sammen med tilsynsførende Hanne Rønn.

Sammenfattende kvalitetsvurdering:

Himmelev Gl. Præstegård vurderes til at efterleve den påkrævede kvalitet ift. Kommunens kvalitetskompass, kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og sygepleje og alle opgaver løses i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven.

Punkter der skal arbejdes videre med:

Dokumentation, journalføringssystem, medicinadministration, tidlig opsporing af sygdom.

Øge samarbejdet med kommunens forvaltning bl.a. skal HGP have adgang til kvalitetshåndbogen på kommunens intranet

Større tilgængelighed til det tværgående samarbejde, herunder adgang til dokumentationsmanualen på kommunens intranet.

Der var på mødet bred enighed om at både forvaltningen samt HGP begge har stor gavn/læring at det nye samarbejde som udmøntes via "Samskabt Tilsyn".

Den endelige rapport vil være klar i marts/april måned og vil blive tilgængelig på Himmelev Gl. Præstegårds hjemmeside.

Ny kunstudstilling på Himmelev Gamle Præstegård

Som vi tidligere skrev om i Lysglimt vil vi lave forskellige kunstudstillinger på Himmelev Gamle Præstegård. Fra marts og de næste måneder vil Ulla Rindom udstille sine billeder.

Ulla Rindom

Jeg har tegnet og malet hele mit liv.
Jeg har som regel malet billeder for dem der henvender sig til mig inspireret af noget de har set andre steder.

Jeg har haft mange udstillinger gennem de sidste 40 år og der igennem har flere henvendt sig til mig med deres ønsker.

Jeg elsker at tegne og male og har det rigtig godt i min „livlige fantasi-omgivelser“ gerne inspireret af engle, baletdanser og dukker.

Når jeg står op om morgenen og har besluttet mig for at male eller tegne har jeg allerede besluttet mig for hvordan billedet skal se ud og sådan ender det.

En anden af mine store hobbyer har været at lave porcelænsdukker mest som baby-børn.

Ulla Rindom.
Skomagergade 3
Roskilde
Telefon 28726434
Mail: uj@urogjj.dk



Kender du en kunstner der gerne vil udstille sine værker på HGP, så send en mail til Henning Skovhøj på henning.skovhoej@gmail.com og jeg vil kontakte vedkommende for en aftale.

Ny på Olivenstræde, Ole Busck Rasmussen.

Ole Busck-Rasmussen er født $\frac{6}{8}$ 1939 og flyttede for $1\frac{1}{2}$ måned siden ind på stue 43,

Han er født og opvokset på Amager, gik i børnehaven på Den franske Skole på Frederiksberg, der ved en fejl blev bombet af engelske fly d. 4. april 1945, og hvor - 104 børn og nonner omkom; men Ole på $5\frac{1}{2}$ år var blandt de reddede, men denne voldsomme oplevelse satte selvfølgelig



sine spor i Oles sind. - Familien nød i hans barne-og ungdomsår at have en dejlig kolonihave i Kløvermarken.

Ole var i sine unge år meget optaget af dans og blev junior danmarksmester i standarddans, han blev student fra Christianshavns Gymnasium.

Under aftjeningen af værnepligten virkede Ole som jurist hos en af hærens auditører. I 1965 bestod Ole og hans forlovede, en studiekollega ved navn **Marianne**, deres embedseksamen, de blev gift og flyttede til Skælskør, hvor Ole straks havde fået en stilling som advokatfuldmægtig. Herfra var det svært for Marianne (med sin jurauddannelse) at få en passende stilling, Da Ole så i 1966 kunne blive fuldmægtig hos advokat Poul Krüger, Allehelgensgade 19 i Roskilde, flyttede de hertil, hvor de siden har boet, dels i Roskilde, Himmelev og Veddelev. - Allerede året efter blev Ole medindehaver af advokatfirmaet, der så blev til 'Krüger og Busck-Rasmussen' (i dag 'Advokathus Roar'). Her var han i mere end 30 år en meget værdsat forsvarsadvokat ved Retten i Roskilde. I ægteskabet blev der to børn, Jens og Mette, Jens døde allerede 2016 som 46-årig, Mette har bidraget med det meste af stoffet til denne artikel. Deres mor, Marianne, døde i 2012, kun 72 år gammel.

Ole har siden da i nogle år haft en god veninde, Lise, der stadig med støtte fra hjemmeplejeren klarer sig i egen bolig. - I 2008 valgte Ole at lade sig pensionere og fik mere tid til at dyrke sine interesser for litteratur, sport, biler, jazzmusik og rejser. — Jens og Mette har sørget for, at Ole i dag har fire børnebørn. — Medlem af Roskilde Rotary klub, og var præsident 1991-92.

Frivillige Ninna

Jeg var så heldig at få fornøjelsen af at hilse på nogen af jer juleaften da jeg havde meldt mig som frivillig. Vi spiste julemiddag sammen og jeg fik en dejlig oplevelse og en glæde ved at se så mange af jer som trives i jeres skønne omgivelser og der var pyntet så smukt op til jul. Det varmede mit hjerte og tænkte at jeg gerne vil komme lidt mere til jer og byde ind.



Derfor tilbyder jeg højtlesning den sidste tirsdag i måneden og lige nu vil det være H C Andersens eventyr og så ser vi tiden an, måske er der stemning for andet.

Lidt om mig selv. - Jeg hedder Ninna og bor i Musicon Roskilde. Jeg er mor til voksne tvillingepiger og mormor til 3 dejlige drenge. Jeg har min mor på snart 102 år og håber en dag, at hun vil komme med mig hertil for at se hvor dejligt I bor her i Himmelev.

Jeg glæder mig meget til at hilse på jer og første gang vil være tirsdag d 23.3.24 kl. 17.00.

Dage for højtlesning vil være og med forbehold:

26.3 - 30.4 - 28.5 - 25.6 - 30.7 - ferie i august - 24.9 - 29.10 - 26.11 - mandag d 23.12



Bedste hilsner

Ninna Grotkjær

Titanic, film-eftermiddage d. 6. og 7. marts kl. 14-15³⁵

Skibsforliset i 1912

I min barndom først i 1930-erne (f. 1925), husker jeg, at der på loftet stod en trækasse (fra pakker med FDB's "33-margrine", men fyldt med gamle Kristelig Dagblad-aviser, som min far havde gemt til side. Mest om væsentlige ting, der var sket under verdenskrigen 1914-18, men den ældste avis var fra 1912 og fortalte om kæmpeskibet TITANIC's grufulde forlis.

Det var noget, der havde gjort et stort indtryk på min far, som dengang var 17 år (*1894). Flere af min fars og mors slægtninge og venner var rejst til USA for dér at blive farmere under gunstigere vilkår, end de kunne drive landbrug her i landet. En af fars ældre fætre have også gennemgået et særligt kursus på Askov højskole og var rejst derover for at blive præst for nogle danske menigheder.

Med på Titanics ulykkelige sejlads var i alt 14 danske, og bortset 3 var det immigranter, der sejlede på den allerbilligste prisklasse (3.), og kun én af de 14 undgik druknedøden (se senere)!

Titanics forlis var et kæmpedrama, der har givet anledning til flere store film, men ingen kan måle sig med nærværende legendariske beretning om Titanic. Den blev vinder af 11 Oscars (ligesom filmen Ben-Hur blev det i 1959) blandt andet for 'Bedste Film'. Den rummer bl.a. en gribende kærlighedshistorie og er sejlet lige ind i hjerterne på biografgængere over hele verden, for så at fremstå som den måske mest populære film nogensinde.

Fundet af vraget (se billedteksten ovenfor!) gav filminstruktøren **James Cameron idéen til filmen:** Man finder frem til en gammel dame, der som 17-årig medlem af en fornem familie var med på Titanics jomfrurejse for at få den store kæmpeoplevelse, og samtidig vil hendes mor (**enken Ruth**) under sejladsen prøve at få sin datter, '**Rose**', forlovet (og gift) med en rig ven ('**Cal**'), der aldersmæssigt er mellem Ruth og Rose. - Rose er imidlertid slet ikke interesseret i denne noget ældre rigmand.

Den unge 'Rose' bliver ved filmoptagelsens start i 1996 som en ret gamle



Der gik 73 år fra Titanic forliste til havforskeren Robert Ballard i 1985 fandt vraget på 3.800 meters dybde i det NØ-lige Atlanterhav ud for Labradors kyst. Dér ligger skibet stadig. Der døde 1511 (2/3) ved forliset, mens 710 (1/3) overlevede, nogle af dem ses her i redningsbådene. Der blev taget en hel del fotos ved skibsforliset, dette er taget lige før skibet knækkede og sank i 2 dele.



Unge 'Rose' ved skuespillerinde Kate Winslet



'Jack' spilles af *Leonardo DiCaprio*

dame taget med ombord på et havundersøgelsesskib, hvorfra der sendes en mini-undervandsbåd ned til og ind i vraket af **Titanic**, hvorfra den så skal komme op med værdifulde ting, som Rose skal se og evt. kan genkende.

Medens de på undersøgelsesskibet venter på u-bådens tilbagekomst, fortæller Rose så **sin** oplevelse af de 5 dage på Titanic i 1912 (hendes fortælling udgør næsten hele filmen), hvor en meget væsentlig del er hendes spontane forelskelse i den unge, fattige blyantstegner, '**Jack**', der nede fra den laveste prisklasse lejlighedsvis sniger sig op blandt de rige i øverste prisklasse. - Vi får her mange og meget spændende episoder. - Næsten hele filmen (bortset fra start og slutning) sker på skibet **Titanic** under dets jomfrurejse i 1912, og i hovedrollerne funkler Jack og Rose, de to unge elskende, hvis sociale status holder dem adskilt, men som alligevel finder sammen om bord på Titanic, på det skib, som ifølge konstruktørerne slet ikke skulle kunne synke, men alligevel gjorde det, da det kolliderer med et isbjerg i Nordatlanten. - Til sidst bliver den lidenskabelige kærlighedshistorie til **en dramatisk kamp for at de sammen kan overleve!** - Forløbet, skal jeg her ikke røbe.

Denne skæbnesvangre film om forbudt kærlighed og heltemod fra den anerkendte filmskaber og her 11 gange Oscar vinder, James Cameron, står i dag efter mere end 25 års forløb som en af verdens allerfineste filmværker.

Vi ser til slut i en slags drømmesekvens filmens 'Rose', der går hen til Jack, som står og venter på den store trappe på Titanic, næsten som skulle de giftes. Rose bærer en hvid kjole, der næsten er identisk med den, hun bar ved deres sidste middagsmåltid. Efter forliset sluttede Rose sit overklasseliv og fik i stedet et slidsomt, meningsfyldt liv som skuespiller. I livet fik Rose og Jack mindre end en uge sammen, men i døden har de fået hinanden for evigt.

Karla Andersen (f. 13. feb. 1893, død 14. marts 1980) var en dansker, der overlevede Titanic-forliset i 1912, ja hun var den eneste ud af de 14 danskere ombord, der overlevede. Hun siges ved filmoptagelsen i 1997 at have inspireret James Cameron til figuren Rose, især i filmens slutning som den gamle kvinde klædt i en hvid natkjole, der så ikke er den fra måltidet.

Karla Nielsine Kristine Andersen blev født i Odense som barn af en ugift tjenestepige Karen Sophie Andersen fra Eskildstrup ved Odense, hun fik som lille pige en stedfader, da hendes mor giftede sig med en slagterm. i Odense, Hans Christian Jensen, dette ægteskab gav Karla flere halvsøskende med efternavnet Jensen, mens hun og hendes mor blev ved at kalde sig 'Andersen'.

Karla arbejdede først som tjenestepige i Odense, men fik så sin mors og stedfars tilladelse til at rejse til Amerika og bosætte sig i Portland. Hendes stedfar betalte rejsen. Hun rejste sammen med stedfarens bror, Niels Peder Jensen ("Rasmus"), sin lillebror, Svend Laurits Jensen, og så sin forlovede, Hans Peder Jensen. De rejste som mange andre danske mænd og kvinder dengang i håb om en bedre fremtid. De sejlede fra Esbjerg til London, kørte med tog til Southampton, hvor de gik ombord på Titanic. — Her kommer Karla Andersens egen skildring af katastrofen på Atlanterhavet:

"Jeg delte kahyt med tre andre unge piger, to engelske og en svensk. Vi gik tidligt til ro den 14. april fordi 3. klasses passagerer skulle forlade dækket kl. 22. Vi vågnede en halv time efter ved et stort "bump", men faldt hurtigt i søvn igen. Kl. 0.30 blev døren åbnet, og min farbror sagde: "*Du må hellere tage en frakke på og komme op på dækket*". Så tog jeg frakken uden på min natkjole og gik op. Ved "bumpet" havde vi ramt et isbjerg, Der hørtes musik fra 1. klasses salonen. Karla rejste på 3. klasse og kom i en af de sidste redningsbåde. Da hun var kommet i båden, sagde hendes farbror: "*Nu kan du vente her, indtil vi mænd kommer.*" Overalt var der mennesker, der hastede op mod dækket fra deres køjer. Jeg så ingen skræk i deres ansigter.

Og hvorfor skulle de egentlig også være bange? For vi havde jo alle sammen fået løfte om, at Titanic ikke kunne synke."

Som de fleste på 3. klasse fik Karla plads i en af de sidste redningsbåde.



Karla Andersens redningsbåd før passagererne blev taget ombord på dampskibet Carpathia.

Mændene, hun rejste med, lavede sjov med hende ved at sige, at hun som kvinde nok nåede hurtigere til New York end dem, men de troede, at der senere var redningsbåde også for dem! Kvinder og børn skulle blot i bådene først. — Da redningsbåden var i vandet og et stykke væk fra Titanic, kunne vi høre orkesteret stadig spille. De sagde, at det var salmen "*Nearer My God*

to Thee." Jeg kendte den ikke, da det var en engelsk salme. Der var 6 besætningsmedlemmer til at ro vores redningsbåd. Havet var helt blikstille, som et spejl. Vi var omringet af andre redningsbåde, og der var flere isbjerge rundt omkring os.

Katastrofen skete, før nogen forventede det. Med rædsel hørte vi et ubeskriveligt brag, og skrig fra 1.000 stemmer, der kom fra det gigantiske skib, der knækkede over og delte sig i to, hævede sig mod himlen og så forsvandt i dybet. Vi sad som forstenede og så det hele ske, men værre end skrigene var stilheden bagefter, det var forfærdeligt. På damperen Carpathia blev der taget godt imod os, vi fik tæpper, mad og noget varmt at drikke, men timerne ombord var frygtelige, nogen kvinder sad bare og stirrede tomt ud i luften, andre vandrede hvileløst rundt og råbte deres mands navn, nogle lå bare og græd."



Karla Andersen med sin natkjole, der sammen med frakken var det eneste hun reddede med sig fra Titanic. Hun fik natkjolen på i sin kiste.

Karla Andersen gav gennem hele sit liv et utal af interviews til aviser, ugeblade og radio. Hun fastholdt hele sit liv, at skibet var sunket med næsen helt i vand og knækket som resultat deraf. Vandet nåede omtrent til den første skorsten, og skibet hældede til den ene side. Karla og førsteklassepassageren Jack Thayer hævdede altid, at *Titanic* delte sig i to, inden det sank, mens andenstyrmand Lightoller, tredjestyrmand Pitman og flere passagerer var sikre på, at skibet sank i ét stykke. At skibet ikke knækkede, var længe den accepterede version. Først i 1985, da vraget blev lokaliseret på 3.800 meters dybde, kunne det fastslås, at Karla havde haft ret - også i, at skibet delte sig i to allerede ved overfladen.

Karla modtog \$200 fra US-kvindernes hjælpekomité, bl.a. til indkøb af tøj m.v. Fra sygehuset i New York sendte hun et telegram hjem om, at hun var i live, men ikke de mandlige rejsefæller. - Hun fik til svar: "Kom straks hjem!" White Star Line for-

ærede hende billet til anden klasse på "Adriatic" til Liverpool. Hun var tilbage på Fyn den 13. maj 1912 og rejste aldrig siden ud af Danmark.

Hun talte kun sjældent med sine nærmeste om ulykken den nat. Hun giftede sig i 1913 med Frederik Pedersen, en husmand ved Sdr. Nærrå på Fyn. Sammen fik de tre børn: Laurits, Ellen og Bente. Nogle år efter Frederiks død flyttede Carla på plejehjem i Ferritslev på Fyn. Hun døde en 14. marts 1980 og blev begravet i den natkjole, som hun havde på, da Titanic sank. Hun er med sin mand begravet på Sdr. Nærrå Valgmenigheds kirkegård, Fyn.

Oldebarnet Gitte Olsen, har skrevet en roman, der er inspireret af sin oldemors oplevelse.

Titanic og salmen "Nærmere Gud til dig".

Violinisten Wallace Hartley var leder af orkesteret på Titanic. Han havde tidligere spillet på andre skibe og blev tilbudt jobbet som orkesterleder, men var loven ved at sige ja, da han var nyforlovet og ikke ville forlade sin kæreste. Men han tog afsted, fordi hun mente, at jobbet på Titanic ville give ham gode forbindelser og mulighed for endnu bedre job frem over.

Hartley spillede violin, og selvom der er modstridende informationer om, hvor længe orkesteret blev ved at spille og hvad de spillede, er der bred enighed blandt de overlevende om, at de spillede på dækket for at berolige passagererne, og at den sidste salme, de når at spille, er "Nærmere Gud til dig", nr. 26 i vor nyeste salmebog (2003), i den ældre salmebog nr. 21, den er skrevet i 1841 af englænderen Sarah Adams, på dansk ved Københavns domprovst Henry Ussing i 1881.

Salmen vil minde os om, at når vi er angst og bange, er det godt som patriarken Jakob ved byen Betel i en drøm at kunne se "stigen til Gud", selv om hovedpuden er en hård sten.

Orkesterlederen Hartleys lig blev fundet 10 dage efter forliset. Han holdt i døden fast på sin taske med violinen. Hans far bragte sin søn hjem til England, hvor op mod 30.000 fulgte hans begravelsen. Violinen blev mange år efter faderens død fundet på et loft i England og solgt på auktion for 900.000 pund. Den blev identificeret bl.a. ved



Melodi af L. Mason 1856

**1 Nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig!**

*Er det end korsets vej,
du viser mig,
altid dog synger jeg:
Nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig!*

**2 Om sent i sorgens stund
ensom jeg går
og har til leje kun
stenen så hård,
drømmen dog bærer mig
nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig.**

**3 Opladt mit øje ser
stigen til Gud
og gennem alt, hvad sker,
sendt på dit bud
engle, som vinker mig
nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig.**

**4 Her er, med Himlens håb,
Betel for mig:
stenen i tårers dåb
salver jeg dig,
frejdig går frem min vej
nærmere, Gud, til dig,
nærmere dig.**

**5 Og er for sidste gang
striden forbi,
sjælen til Himmel-vang
løfter sig fri.
Evig da jubler jeg
hjemme, min Gud, hos dig,
hjemme hos dig.**

1.Mos 28,10-19

en inskription, lavet af Hartleys forlovede.

Christian i nr.27

מעון "כנסית המשיח"

نزل كنيسة المسيح

القدس

تلفون ٢٠٨٢



Christ Church Hostel

Jaffa Gate - Jerusalem

Israel

Tel. 2082

14 - 7 - 1

Journalist og forfatter Jørgen Harboe (nu i pensionistbolig, Himm. Sognev.126) fortæller fra ungdomsår i Jerusalem.

En bitter præst i Jerusalem

Min gode husvært i Jerusalem, pastor **Arthur Johnson**, brød sammen den dag, da israelsk politi arresterede **Michael**, der tit kørte taxa for Christ Church's gæster.

Michael var et trættende tågehorn, der citerede bibelsteder i ét væk, mens han sad bag rattet og burde holde øje med trafikken. Men han gjorde ingen mennesker fortræd og var slet ikke terrorist. Ikke engang palæstinenser. Han var kristen armenier. Arrestationen virkede helt meningsløs og pastor Johnson tog straks affære!

En tom kirke og et tomt hotel

Johnson bestyrede en tom kirke og et næsten tomt hotel, hvor jeg boede i 1967-68.

Der var kun to andre faste betalende gæster: den amerikansk digter, Doris Peel og den skotske teolog, Robin Watt. Vi spiste til dagligt sammen med Johnson og hans kone og levede lidt som en tilfældigt sammenbragt familie.

Indtil det med Michael.

Johnson holdt kun få gudstjenester. **Christ Church** blev bygget midt i det 19.århundrede, da britiske missionsvenner ville omvende jøder til kristendommen i Det Hellige Land. Det fik de kun lidt held med, og da Østjerusalem blev jordansk fra 1948 til 1967, var der ingen jøder at prædike for i Christ Church! Der var adgang forbudt for israelske jøder i Jordan og missionsfolkene i London talte om at nedlægge kirken.

Da Seksdageskrigen brød ud i juni 1967, flygtede turisterne og vendte kun langsomt tilbage. Johnson var en ældre mand. Jeg tror, han havde det fint med at tage forskud på pensionistlivet ved at passe en tom kirke og et hotel næsten uden gæster.

Sagen med Michael forpestede dog livet for ham! Den gjorde det også svært for os andre i Christ Church.

Chokket

Jeg husker ikke hvorfor politiet arresterede Michael dengang for mere end 50 år siden, kun pastor Johnsons voldsomme reaktion.

Doris Peel, Robin og jeg mødte ham i Christ Church's dagligstue.

Johnson *græd*! Han stammede og rystede over hele kroppen, og vi måtte trøste ham. — Han var simpelthen gået i chok!

Doris fandt noget cognac og fik ham til at drikke et glas og måske et til.

Derefter fik vi historien.

Israels politi havde buret Michael inde i en nedlagt russisk kirke i det jødiske Vestjerusalem få hundrede meter fra Christ Church. Arthur Johnsen ilede til, så snart han hørte, hvad der var sket. - Han syntes, han havde ansvar for *sin* chauffør, - men kunne intet udrette!



Arthur Johnsen, præst ved Christ Church.

Johnson var gået fra kontor til kontor på politistationen i den nedlagte kirke, men ingen af de israelske politifolk ville fortælle, om Michael stadig var der, hvad politiet havde på ham og hvad der videre skulle ske.

Jeg tror, afmagten var det værste for Johnson. Værre end frygten for, hvad politiet gjorde ved Michael.

Armenieren slap fri kort efter uden mén, men Arthur Johnson var en slagen mand!

Mødet med virkeligheden

Johnson havde i hele sit voksne liv været britisk præst i kolonierne, hvor det at være hvid mand dengang gav status over alle andre.

Han var kommet til Christ Church før juni 1967, da kirken og hotellet endnu var jordansk og livet stadig præget af kolonitidens rangorden. Næsten alle i Jordan anerkendte den gang os hvide som højerestående væsener. Briterne stod øverst, for Palæstina og Jordan havde tilhørt Storbritannien indtil 1948.

Alle Christ Church's lokalt ansatte accepterede og respekterede

Johnson som øvrighed og som repræsentant for en herskende klasse, men det gjorde israelerne ikke!

Da Arthur Johnson mødte op i den israelske politistation for at hjælpe Michael, tror jeg, at han havde ventet respekt fra *de indfødte*. Han var jo hvid og endda præst!

Men efter juni 1967 var hele Jerusalem israelsk, og de israelske zionister nægtede at opføre sig som *indfødte*, Jerusalem var deres og briternes tid endegyldigt forbi. De gamle koloniherrer havde ingen magt og briterne intet krav på respekt.

Jeg tror, det var det, der chokerede den rare pastor Johnson, så han ikke længere var så rar.

Jøderne

Efter affæren med Michael omtalte Johnson aldrig israelerne som israelere. De var *jøder* eller bare *dem*.

Jøderne sprængte arabernes huse i luften. Jøderne fornærmede araberne med spærretid hver nat. Ja, jøderne formastede sig til at standse selv os, ved deres vejspærringer!

Pastor Johnson skar tænder, når han fortalte om sine daglige ærgrelser ved vores fælles aftensbord, hvor de tyste arabiske tjenestefolk vartede op. Eller også trak han såre britisk på skuldrene: Hvad kunne man vente sig fra *dem*?

En gruppe midaldrende israelske kvinder opsøgte en eftermiddag Christ Church. Hotellet havde nemlig været jødisk pigeskole i 1930'erne og frem til 1948, altså mens nazisterne udryddede jøder i Europa. Nu var Jerusalem genforenet og kvinderne kom for at gense den skole, de havde været afskåret fra i 19 år.

De blev frosset ud. Hotellet var for os gæster. Ikke for *dem*.

En tabt verden

Det blev pinagtigt og pinligt at sidde pænt ved bordet og høre Johnson fortælle om, hvad *jøderne* nu havde fundet på. De sidste års udvikling har vist, at mange af hans beskyldninger mod israelerne holdt stik, men Johnson forbitrelse var mest af alt en trist gammel mands afmægtige vrede over, at hans koloniale verden var væk. — Det var alt sammen Israels skyld!

Verden blev aldrig den samme igen. Det blev Arthur Johnson vist heller ikke, men efter at vi begge var rejst, genopstod Christ Church.

Den er i dag mødested for kristne jøder, sådan som det var meningen, da kirken blev bygget for små 200 år siden.

**Det er påskedag første søndag
efter første fuldmåne efter
forårsjævndøgn!**

I år er det altså søndag den 31. marts. Vi skal huske at stille urene en time frem, sommertiden begynder.



Dette billede hænger på væggen over mit skrivebord. Katrine, mit første barnebarn, var med sin far ude at rejse og ville gerne have en gave med hjem til farfar. Hun fandt først en Kristusfigur

på et kors; den var for stor at få med hjem, så det blev denne lille figur, et hvidt ansigt på en plade. Hun har selv malet den, lige fra tornekrone og til smertedråberne fra øjnene.

INRI Om Katrine dengang vidste, hvad bogstaverne betød, ved jeg ikke, men vi har senere talt om det. INRI er latin: "Iesus Nazareus Rex Iudaeorum" og betyder "Jesus af Nazareth, jødernes konge". Pilatus havde lavet denne indskrift og sat den på korset. Det kunne jødernes ypperstepræster ikke lide og sagde til Pilatus: "Skriv ikke 'jødernes konge', men: 'han sagde: Jeg er jødernes konge'." Pilatus svarede: "Hvad jeg skrev, det skrev jeg." Ordene findes i Johannesevangeliet, kapitel 19, vers 19 - 22.

oooooOooooOooooo

Til påske hører også 2. påskedag!

For næsten 20 år siden mødte jeg sognepræst Benny Vindelev på en sommerhøjskole for seniorer i Rebild. Han er også kunstner og havde et kunsttryk af et oliemaleri med. Maleriet har titlen "Emmaus". Jeg købte det, og det har hvert år mindet mig om beret-

ningen om Emmausvandringen, hvor Jesus møder to fortvivlede disciple, åbenbarer sig for dem, for derefter at blive usynlig.



Sådan åbenbarer Jesus sig også for os, når vi i gudstjenesten deler nadveren med hinanden. Hele beretningen om Emmausvandringen findes i Lukasevangeliet kapitel 24, vers 13 - 32.

Glædelig påske.

Når påsken er ovre, kunne takken herfor lyde sådan:

*"Tak Gud, fordi du ved din livgivende Ånd
oprejste Jesus fra graven
påskemorgen.
Tak for kærlighedens fællesskab,
for dåbens glæde,
syndernes forladelse,
for opstandelsens gave og det evige liv.
Amen."*

oooooOooooOooooo

Der kan ikke skrives om påske uden hjælp af Grundtvig, så jeg slutter med første og sidste vers af hans salme:
"Hil dig, Frelser og Forsoner"

*"Hil dig, Frelser og Forsoner!
Verden dig med torne kroner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil mig mod og held!"*

*Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!"*

Hele salmen nr. 192 i salmebogen.

Påskehilsen fra Anker i nr. 126.



Savner du
at komme ud
og nyde
sommeren?

Gratis ledsageordning til synshandicappede over 67 år

Er du **pårørende** til en synshandicappet
over 67 år – eller er du selv **blind eller stærkt
svagsynet** og fyldt 67 år – så se her!

DET FÅR DU:

- **7 timers ledsagelse** pr. måned med mulighed for opsparring
- Du kan selv vælge din ledsager eller få hjælp af DUOS
- Du vælger selv, hvilke aktiviteter du har brug for ledsager til

OM ORDNINGEN:

Ordningsen om ledsagere til ældre over 67 år med synshandicap er finansieret gennem finansloven med Socialstyrelsen som tilsynsmyndighed. Dansk Blindesamfund visiterer til ordningen, og DUOS, der er en af landets største leverandører af velfærdsydelser, herunder ledsagelse, forestår alle opgaver i forbindelse med selve ledsagelsen.

GRATIS TILBUD
TIL DIG, DER ER:

- fyldt 67 år
- er blind eller stærkt svagsynet med max 10 % synsrest

SÅDAN KOMMER DU MED I ORDNINGEN

Ring til Dansk Blindesamfunds visitationsmedarbejdere på telefon 69 16 16 58 mandag til fredag mellem kl. 9-15 eller
send en mail til:
medlemsservice@blind.dk

Dansk
Blindesamfund
Landsforening af blinde og svagsynede i Danmark



LivetSomSenior

Hjælpemidler til en lettere hverdag



LØFTESTOLE

Otiumstole med indbyggede motorer



Vi leverer på plejecentret



Vi bærer stolen ind og pakker den ud



Vi underviser i brug af stolen



Vi bortskaffer alt emballage



**Besøg vores showroom
i Roskilde eller bestil på
www.LivetSomSenior.dk**

Tag gerne en seddel



www.LivetSomSenior.dk

70 40 40 24

www.LivetSomSenior.dk

70 40 40 24

www.LivetSomSenior.dk

70 40 40 24

www.LivetSomSenior.dk

70 40 40 24

www.LivetSomSenior.dk

70 40 40 24

www.LivetSomSenior.dk

70 40 40 24

www.LivetSomSenior.dk

70 40 40 24

www.LivetSomSenior.dk

70 40 40 24

www.LivetSomSenior.dk

70 40 40 24

www.LivetSomSenior.dk

marts Uge 10	Mandag d. 04	Tirsdag d. 05	Onsdag d. 06	Torsdag d.07	Fredag d.08
Forbehold for ændringer Cantemus koret øver i Biografen torsdag kl. 19.00	<u>Kl:10.30</u> Mini- musik koncert med Violin og flygel i hall' ved musik- lærer fra kulturskol en i Roskilde	<u>Kl:9.30</u> Fys. træning efter aftale <u>Kl:14.00</u> Sang og musik ved HC og Sven i restauranten , der serveres kaffe og kage	<u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale <u>Kl:14.00</u> Film i biografen: Titanic 1.del Læs om filmen inde i bladet, der serveres kolde drikke og snacks	<u>Kl:9.30</u> Fys. træning efter aftale <u>Kl:14.00</u> Film i biografen: Titanic 2.del Læs om filmen inde i bladet, der serveres kolde drikke og snacks <u>Kl:14.30</u> Billard i slyngelstuen ved frivillig Johnny, Jesper, Ingolf og Keld, der serveres kolde drikke og snacks. Alle er velkomne	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen
marts Uge 11	Mandag d.11.	Tirsdag d.12	Onsdag d.13	Torsdag d.14	Fredag d.15
Forbehold for ændringer Cantemus koret øver i Biografen torsdag kl. 19.00 Seniordans øver i Oasen fredag kl.15.30	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen	<u>Kl:9.00</u> Fys. træning efter aftale <u>Kl:10.30</u> Beboermøde i restauranten <u>Kl:14.00</u> Sang og musik ved HC og Sven i restauranten , der serveres kaffe og kage	<u>Kl:14.30</u> Gudstjeneste i kaminstuen grundet kursus i restauranten	<u>Kl:9.00</u> Fys. træning efter aftale <u>kl.12.00</u> Herreklubben, herrerne i huset mødes til frokost og socialt sammenværd , værter frivillige herre <u>kl.14.00</u> Dameklubben, damerne i huset mødes til socialt sammenværd, værter er frivillige damer, der serveres kaffe og kage.	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen <u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale <u>Sidste tilmelding til påskefrokost, se opslag inde i bladet</u>

Cykelpilot Palle tilbyder cykeltur ud i det det blå med husets duocycel som udgangspunkt torsdag kl. 14.00, der laves aftale med Oasen, hvis man ønsker at cykle.

marts Uge 12	Mandag d.18	Tirsdag d.19	Onsdag d.20	Torsdag d.21	Fredag d.22
Forbehold for ændringer Cantemus koret øver i Biografen torsdag kl. 19.00.	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen <u>Kl:14.00</u> Lysglimt redaktionen mødes i Restauranten/Oasen <u>Kl:14.30</u> Sang og quiz - på stor skærm, der serveres kaffe og kage	<u>Kl:9.00</u> Fys. træning efter aftale <u>kl:10.00</u> <i>Rotary uddeler blomster og påkehilsen til seniorer og beboer</i> <u>Kl:14.00</u> Sang og musik ved HC og Sven i Pejsestuen, der serveres kaffe og kage. <i>Oasen forbereder til påskefrokost</i>	<u>Kl:12.00</u> Påskefrokost for Oliven og Kirsebær-stræde	<u>Kl.12.00</u> Påskefrokost for Lotus og Viol-stræde	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen <u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale
marts Uge 13	Mandag d.25	Tirsdag d.26	Onsdag d.27	Skær torsdag d.28	Lang fredag d.29
Forbehold for ændringer Cantemus koret øver i Biografen torsdag kl. 19.00	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen <u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale <u>Kl:14.00</u> Sang og quiz - på stor skærm, der serveres kaffe og kage	<u>Kl:9.00</u> Fys. træning efter aftale <u>Kl:14.00</u> Sang og musik ved HC og Sven i restauranten, der serveres kaffe og kage <u>Kl.17.00</u> Højtlesning-Eventyr, i Pejsestuen ved frivillige Ninna	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen <u>Kl:14.00</u> Bankospil i restauranten og Oasen - 4. spil efterfølgende kaffe og kage		

Cykelpilot Palle tilbyder cykeltur ud i det blå med husets duocykel som udgangspunkt torsdag kl. 14.00, der laves aftale med Oasen, hvis man ønsker at cykle.

Himmelev Gamle Præstegård

mar-24

	Hovedret	Biret
Fredag 1	OksekødsLasagne m. salat og flutes	Rørt is m. karamel
Lørdag 2	 Kogt torsk m. hollandaisesauce, kartofler og grønne asparges	Budding m. jordbærsauce
Søndag 3	Hamburgerryg m. stuvet ærter/gulerødder og kartofler	Friskefrugt m. råcreme
Mandag 4	Fiskefilet m. pomme frit remoulade og citron samt råkost	Frugtgrød m. mælk
Tirsdag 5	Hakkebøf m. bløde løg, kartofler, sauce og rødbeder	Chokolademousse m. flødetop
Onsdag 6	Kyllinge frikadeller m. tzatziki, rå stegte kartofler samt agurkesalat	Brownie m. vaniljeis
Torsdag 7	Minestrone suppe m. bacon i tern og suppe horn	Osteanretning m. gulerødsboller flutes
Fredag 8	 Risengrød m. smørkiat, kanel/sukker samt saftvand	Jordbærgrød m. fløde
Lørdag 9	 Flæskesteg m. hvid/ brunede kartofler, sauce og rødkål	Islagkage
Søndag 10	 Medister pølse m. stuvet rosenkål og kartofler	Gåsebryst
Mandag 11	Alaska pollack m. Appelsinsauce, kartofler samt grønsager	Pandekager m. nødder creme
Tirsdag 12	 Gl. dags kyllingesteg m. kartofler, sauce og agurkesalat	Chokoladefromage m. flødetop
Onsdag 13	Forloren hare m. sauce, kartofler og grønsager samt ribs gele	Abrikoskoldskål m. kammerjunker
Torsdag 14	 Gl. dags oksesteg m. perleløg, sauce kartofler samt baby karotter	Islagkage
Fredag 15	Grønsagslasagne m. salat og flutes	Brændte figner m. is
Lørdag 16	Boller i karry m. ris og grønsager	Vafler m. syltetøj
Søndag 17	 Gl. dags Kyllingesteg m. kartofler, sauce og grønsager	Citronfromage m. flødetop
Mandag 18	Fiskefrikadeller m. lemonsauce, kartofler samt råkost	Rødgrød m. fløde
Tirsdag 19	 Svinemørbrad m. bløde løg, sauce hvid/brunede kartofler og grønsager	Pandekager m. syltetøj
Onsdag 20	Flødegullasch m. kartoffelmos og grønsager	Ananas m. makronflødeskum
Torsdag 21	Kyllinge i abrikossauce m. ris og surt	Trikoloris m. kys
Fredag 22	 Kogt torsk m. sennepsauce, kogt æg, kartofler	Jordbærgrød m. fløde
Lørdag 23	Kålrouletter m. muskatsauce, kartofler og grønsager	Pære m. lakridsflødeskum
Søndag 24	 Hakkebøf m. bløde løg, bearnaisesauce, kartofler og ærter	Is m. chokoladesauce
Mandag 25	Dagens fisk m. sauce kartofler og grønsager	Frugtsuppe m. flødeskum
Tirsdag 26	Græske farsbrød m. paprikasauce, kartofler samt grønsager	Fløderand m. chokoladesauce
Onsdag 27	Stegt lever m. bløde løg, sauce kartofler samt surt	Tiramisu
Torsdag 28	 Karbonader m. kartofler, bearnaisesauce ærter og asier samt ribsgele	Kiwi/ stikkelsbærgrød m. mælk
Fredag 29	Stegt flæsk m. kartofler, persillesauce og broccoli	Hybensuppe m. flødeskum
Lørdag 30	 Forloren skildepadde m. ½ æg og rødbeder	Jordbærgrød m. fløde
Søndag 31	Kalve frikasse m. smør stegte kartofler og persille	Svesketrifli

Nyttige telefonnumre/mai

Plejehjemmet Himmelev

gl Præstegård

Himmelev Sognevej 124
4000 Roskilde

Tlf. 46 30 23 30

mail: 130.hgp@ok-fonden.dk

Læs mere på:
ok-fonden.dk/hgp

Chef Susanne Palmblad

Tlf. 46 30 23 33

mail:
spa@ok-fonden.dk

Kontor:

Trine Ravn Christensen

Tlf. 46 30 23 33

mail:
tch@ok-fonden.dk

Oliven- og

Kirsebærstræde

Tlf. 46 30 23 50

Afd. Leder Lillian

Sørensen

Tlf. 25 73 52 53

mail: lillians@ok-fonden.dk

Lotus- og Violstræde

Tlf. 46 30 23 40

Afd. Leder Rikke Søder

Tlf. 20 88 56 59

mail: rikkesoder@ok-fonden.dk

Sygeplejerske:

mail: 130.sygeplejersker@ok-fonden.dk

Oliven/kirsebærstræde

tlf. 46 30 23 50

Lotus/violstræde

tlf: 46302340

Tlf. tid: 11.30-12.30

Oasen

Koordinator for

Træning/Aktivitet

Susan Salomonsen

Mobil: 40 43 15 86

mail: susanlp@ok-fonden.dk

Køkkenet

Tlf. 46 30 23 60

køkkenleder Hanie

Mounadim

mail: haniem@ok-fonden.dk

Souschef Ulla

Nørregård

mail: ullanor@ok-fonden.dk

Pedel, HGP, Brian

Dyring

Tlf. 20 94 48 15

Mail: briand@ok-fonden.dk

Pedel, PGH: John

Pedersen

Tlf. 40752077

Formand for

Beboer- pårørende

rådet: Inge Vaaben

Tlf: 40 28 66 53

mail: himmelevgp@yahoo.com

Frisør Marianne

Brandt:

Åbent: En dag om ugen

Tidsbestilling
hverdage mellem kl.
13.00—14.00

Tlf. 21 58 50 16

mail: marianneibr@ok-fonden.dk

Fodterapeut Linda

Reuber

Telefontid hverdage
8.00-16.00

Tlf. 50 58 56 45

Mail: kontakt@fodenslinik.dk

Bandagist Lars

Falkenman

Åbent efter aftale

Tlf. 31 22 86 94

mail:
lars@flexbrace.dk