

Lysglimt



Nytårskur 2024

Beboer, seniorer og medarbejder mødtes til nytårskur, Bestyrelses formand Poul Erik Christiansen holdt tale om året der er gået, talen kan læses inde i bladet. Der blev skålet godt Nytår i bobler og nydt kransekage

Himmelev gl. Præstegård

15. Årgang — nr. 02 — februar 2024

Redaktion. — Gudstjeneste. — Til eftertanke.

Redaktion: Susan Salomonsen, Oasen, den ansvarshavende redaktør.
Anny Højbjerg Juhl, Kirsebærstræ. 36, medl. af redaktionen.
Jørgen Harboe, Him. Sognev. 126^{1.tv.} medlem af redaktionen.
Johannes Juhl Larsen, Kirsebærst. 33, medl. af redaktionen.
Christian Nørgård, Lotusstræde 17, medlem af redaktionen.

Redaktionens medlemmer modtager stof til bladet og gerne med foto. Deadline 2 uger før udgivelsen.



Gudstje- neste:

Ons. d. 14. feb. kl.
14³⁰

*i Oase og Restau-
rant v, pastor Ingrid
Salinas (der har*

overtaget den sidste del af Mille Bangs barselsorlov)



*Indbydelsen gælder også for beboere i HGP's seniorboliger,
og efter gudstjenesten er der fælles kaffebord for deltagerne.*

TIL EFTERTANKE: En ny konge i Danmark.

Det gælder vel for alle os beboere, at vi nu har fået vort livs sidste kongepar. Mange af os husker kong Christian X og dronning Alexandrine, kong Frederik IX og dronning Ingrid, så dronning Margrethe II med prins Henrik, og nu Frederik X og dronning Mary.



ÅRSHJUL 2024

FOR STØRRE ARRANGEMENTER



Der vil være opslag med information for arrangementerne når datoen nærmer sig.

Forbehold for ændringer



Tale ved Nytårskur på HGP den 5. januar 2024.

Kære beboere på HGP og i seniorboligerne, medarbejdere og ledelse – i ønskes alle et rigtig godt Nytår.

Nytårskuren hører vi første gang om i 1600-tallet, hvor de kongelige og hoffet mødtes i festligt lag for at ønske godt Nytår.

I vore dage er Nytårskuren meget brugt fra de kongelige over virksomheder til mange organisationer. Også her på HGP har det været en tradition bortset fra årene med Covid19.

Jeg glæder mig derfor over at vi nu igen kan samles for at byde det nye år velkommen og tage afsked med 2023.

Nytårsaften sad vi alle og så dronning Margrethe den II's traditionelle Nytårstale. Stor var overraskelsen da hun i slutningen af talen bekendtgjorde at hun overdrog tronen til den kommende Kong Frederik den X.

Mange af os tilstede her i dag kan huske hendes far Kong Frederik den IX og dronningens udnævnelse den 14. januar 1972. 52 år har hun på flot og værdig vis repræsenteret Danmark i ind- og udland og sjældent har et kongehus kunnet mønstre en så stor opbakning fra befolkningen.

Det er mit håb at Kong Frederik den X kan føre de stolte traditioner videre.

Den 1. januar 2024 var vi mange der havde set frem til statsminister Mette Frederiksens Nytårstale, hvor hun havde lovet at løfte sløret for den kommende ældrereform som vi har ventet på de sidste 2 år.

Som bekendt fik hendes tale et helt andet forløb hvor hun bl.a. fortalte os at hun også var blevet royalist. Indholdet af ældrereformen må vi afvente på et senere tidspunkt.

HGP er flere gange blevet nomineret som et af Danmarks bedste plejehjem. Det er ikke gået vores politikeres næse forbi. Flere har besøgt HGP i løbet af 2023 og senest var vores ældreminister Mette Kirkegård i øvrigt for anden gang og hendes chef udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på besøg. Herudover deltog vores borgmester Thomas Breddam i mødet.

Vores direktør i OK Fonden Ulrik Ahrendt-Jensen fik mulighed for at fremføre vores synspunkter på den kommende ældrereform. Grundlæggende er det vores ønske at vi som ældre får mulighed for at leve lige det liv vi ønsker os. Det er også ønskeligt at vi sammen skaber en værdig velfærd og vi tænker det skal ske i et samarbejde mellem det offentlige og de private omsorgsorganisationer.



Vi håber derfor at vores synspunkter på fremtidens ældreomsorg kommer til at indgå i den kommende ældrereform.

Ældresektoren vil i de kommende år være presset og mangle ressourcer. Ikke mindst fordi vi inden 2030 vil blive 160.000 flere ældre over 80 år og heraf vil ca. 16.000 få brug for en plejehjemsplads. Dette stiller store krav til samfundet om bygning af nye plejehjem og ikke mindst skaffe personale hertil.

Lad mig i den forbindelse komme med en opfordring til de pårørende. Ikke at man skal deltage i plejen, men forsøger at sikre vores beboere den sociale kontakt som de havde inden de kom på plejehjem. Jeg ved vi her på HGP har et godt samarbejde med de pårørende, men vi kan sikkert alle yde en lille ekstra indsats.

Årets gang på HGP i 2023 har været præget af mange aktiviteter som Susanne nævnte i sin tale. Her vil jeg særlig takke Rotary klubberne i Roskilde for deres store indsats for at forsøge tilværelsen for vores beboere både her på HGP og i seniorboligerne.

Alt fra Bailey til kaffen, musikarrangementer til donationer i form af motionscykel til en kommende samtalebænk ved egetræet. Sidstnævnte blev doneret ved "Små Glæders Fond" 60 års jubilæumsfest i efteråret på HGP.

Til slut skal der på bestyrelsens vegne lyde en stor og dybfølt tak til personalet og ledelsen her på HGP. Som jeg tidligere har nævnt, kan vi i bestyrelsen skabe de fysiske rammer for vores beboere.

Men det vigtigste er indholdet af den pleje og omsorg vores beboere får og oplever i hverdagen.

Med disse ord vil jeg ønske vores beboere og personale på et af Danmarks bedste plejehjem et rigtig godt Nytår.

Lad os alle udbringe et Rotary hurra for Himmelev Gamle Præstegård.

Poul Erik Christiansen
Bestyrelsesformand

Nyt for pårørenderåd

Så kom der et billede på pårørende rådet.



Øverst: Viola - Inge - Helle
Nederst: Gitte - Henning - Gunvor

Næste møde i rådet vil blive i slutningen af marts eller starten af april.

Lige nu arbejder vi med Kvalitetsrådet og med den nyeste tilsynsrapport.

Erindringsdans d. 27. februar kl.14.00 i Oasen/Restauranten



**Så er det tid til at få
pudset danseskoene.
Vi danser til musik
ved HC og Sven**



I Erindringsdans benyttes minder fra tidligere danseoplevelser. Det skaber genkendelige og gode minder fra børne-og ungdomsårene ved at lytte til kendt musik og se andre danse, øges lysten til at deltage i dansen. Alle er velkomne!

Kære Seniorer I Præstegårdshaven

Vi mødes til vores sammenkomst d.16. februar. kl. 17.00 i Oasen/Restauranten på HGP.
Hovedret og kaffe/te-150 kr. medbring selv drikkevare.

De som ikke har tilmeldt sig, har mulighed for tilmelding på nedenstående snip seneste d 08. februar. Husk at lægge tilmeldings snip i min postkasse nr. 156. ved afbud er betalingen bindende. Betaling kan ske via mobilepay 20 61 46 75 eller kontant d 16.februar

Med venlig hilsen Grethe Christensen PGH. Nr. 156



Navn og Husnr:

Film i biografen

d. 22. februar 2024

Der serveres kolde drikke og snacks!

Spilletid 1 time og 40 min.



Finn Hermansen i Lotus 23, ny beboer, jan. 2024.



Jeg flyttede ind her på hjemmet først i januar, efter at jeg i oktober 23 havde haft en hjerneblødning, der lammede min venstre side, så jeg ikke kunne klare mig selv.

Jeg er født 17/10 1941, og min

far havde en pæn stor blandet købmandsforretning i udkanten af Nakskov, hvor jeg voksede op, og efter skoleårene fik jeg i byen en læreplads hos en isenkræmmer. Da jeg var færdiguddannet løb jeg på en smuk, netop færdiguddannet damefrisør, Kirsten, vi giftede os i 1965 og flyttede til Roskilde. — Efter et stykke tid byggede vi hus i Veddelev, hvor vi fik to sønner, Klaus der bor i Roskilde og Lars der bor i Hvalsø, begge blev gift. Mine børnebørn ses underneden i et ca. 10 år gammelt foto, de er snart voksne!!!

Jeg var først disponent i en isenkræmmers afdeling for sport og jagt. - Jeg blev så afdelingsleder af en butik på strøget med alt til sport og jagt. De sidste 30 år var jeg leder af Danmarks største forretning med alt muligt jagtudstyr, den lå i Benløse ved Ringsted.

Vi blev boende i Veddelev, hvor min kone op gennem årene virkede som frisør, hun døde i 2017 kun 73 år gl..



Ruth S. Strunch, fra 6/11 2023 i Lotusstræde 26

Jeg er født i Esbjerg 28/10 1926. - Her voksede jeg op i et dejligt hjem, her havde jeg mine skoleår og blev telefonistinde, først ved Jysk Telefon, siden ved Rigestelefonen (også i Esbjerg). Jeg blev gift i 1951 med en ung esbjergenser, **Vagn Strunch**, som jeg kendte fra mine første barneår. Han var snedker, men blev ved videreuddannelse bygningsingeniør. Da han i 1950 var blevet ingeniør fik han job i et Køge-firma og vi flyttede ind i en ganske ny bolig i **Skovparken i Køge**, hvor vi fik to sønner **Peter** (*1954) og **Niels** (*1960). Ved fotoet ovenfor t.h. er vi i 60-erne.

Fotoet nedenfor er helt nyt jeg 97 år.



At jeg er blevet så gammel, kan hænge sammen med, at jeg altid har været fysisk aktiv, f.eks. cyklede jeg, indtil jeg var 90 år. Måske hjælper det også, at jeg engang på en rejse til Rom fik et håndtryk af paven?

Mens drengene var små, var jeg hjemmegående. Derefter arbejdede jeg i en årrække ved Postvæsenet i Køge. - Der blev råd til at rejse en hel del rundt i Europa, dels i egen bil og dels med tog, de sidste år også ture med fly, da jeg endelig slap frygten for fly!

En skøn ferierejse fik vi til Gran Canaria

med børn og børnebørn, da Vagn og jeg i 2001 fejrede vores guldbryllup.

Min mand døde samme år (2001) af en hurtigt omsiggribende kræftsygdom.

Jeg blev boende i Køge indtil 2017, hvor jeg flyttede til **en andelsbolig i Roskilde**,

hvor min ene søn (Niels) bor med sin familie. Dér boede jeg så indtil i efteråret, hvor jeg kom på dette dejlige hjem.

Ved det sidste sommerhusbillede er min kære mand død, og nogle oldebørn er kommet til.

Ruth Strunch.



Besøg på Danmarks ældste kgl. Privilegeret post og diligence kro

Som barn boede jeg i Hvalsø /kr. Såby området som ligger i nærheden af landevejen mod Holbæk, en af de steder vi spiste og nok også fordi der ikke var det store udvalg af spisesteder dengang, var kroen der ligger på strækning mod Holbæk og som hedder Skomagerkroen. Egentlig bed jeg måske ikke så meget mærke til historien af stedet synes bare de havde de bedste pomfritter og wienerschnitzel, jo bygninger var gamle og en stor gammel vægt var placeret udenfor som vi børn brugte som gyng. Mine forældre fortalte at det var der, Jeppe drak, fik dog ingen forklaring på, hvem det var og gik ud fra at det nok var drengen Jeppe fra min skole og synes det var underligt at tage så langt for at få en tår at drikke 😊 Jeg har som voksen besøgt stedet ved festlige lejligheder. Men det er alligevel en del år siden sidst. For nyligt så jeg en reklame for kroen, hvor der nu også er udvidet med wellness og overnatningsmuligheder. Jeg fandt lidt historie om kroen som Lysglimt læsere måske kunne finde interessant at læse.

Skoemagekroens 500 år gamle historie



Kong Christian II vedtog ved lov, at der for hver anden mil på alfarveje skulle opføres kroer til hesteskit og bespisning af de rejsende. Det var begyndelsen for Skoemagerkroen, der i dag er Danmarks ældste kgl. privilegerede post- og diligencekro. Kroen har siden år 1521 været et centralt spisested for rejsende, der fik serveret klassisk mad fra de lokale bønder. Kroen er rig på historie og traditioner, der vidner om en svunden tid. Blandt de mange

rejsende kan nævnes historiske navne som Ludvig Holberg, der i 1722 skrev "Jeppe på Bjerget" under sine besøg. I 1845 holder Danmarks første krigsminister Anton Frederik Tscherning sit bryllup på Skoemagerkroen, og der er i dag et selskabslokale opkaldt efter ham, kaldet Tscherningesalen. Alle har disse personer bidraget til kroens historiske betydning og ånd.

Når man som gæst besøger Skoemagerkroen, besøger man ikke kun en kro, men et lille stykke dansk historie. Fra Holbergs Jeppe på Bjerget, til landets første Krigsminister F. A. Tscherning, der var med til at skrive og udforme vores Grundlov. Skoemagerkroen er Danmarks ældste kgl. privilegerede post og diligence kro og kan fortælle en 500 års lang historie.

Jeg må snart afsted igen! Susan Oasen

Det blev februar



Der er nogen der kan lide sne, is og kulde, og vi må gennem årets korteste måned, 28 dage plus en skuddag, og så kommer både kyndelmisse og fastelavn.

Kyndelmisse er den 2. februar. Dagen minder om, at halvdelen af vinteren er gået, og kirkeligt set er det dagen for

Marias renselse. af begge grunde med lys.

Kyndelmisse betyder lysmesse og er dansk oversættelse af det latinske ord for lysmesse "*candelarum missa*": "*Candelarum*" betyder lys og "*missa*" betyder messe. I folkemunde, "*Kjørmes Knud*", en bondejysk omskrivning af kyndelmisssens knude. Kyndelmisse betyder altså lysmesse og markerer dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret er gået.

I kristen tradition kaldes kyndelmisse også Mariæ renselsesdag. Dagen har fået sin religiøse betydning fra historien om [jomfru Maria](#), der 40 dage efter Jesu fødsel tog ham med i det jødiske tempel i [Jerusalem](#). Den historie kan man læse om i Lukasevangeliet kapitel 2, vers 22-40.

De første vidnesbyrd om kyndelmissefejringer er fra tiden omkring år 385, hvor man i Jerusalem fejrede Marias renselsesfest 40 dage efter [helligtrekongersnat](#). Denne nat regnede man nemlig dengang for dagen for Kristi fødsel.

Ved Marias renselse møder hun ifølge Lukasevangeliet den gamle mand Simeon i templet. Han kalder Jesus for et lys til åbenbaring for hedninge, og det er blandt andet derfor, at Marias renselse fejres med lystænding. Kyndelmisse er altså en markering af Jesu lys i verden såvel som forårets lys i vintermørket.

Lysene velsignes i kirken og betragtes som meget værdifulde, fordi der efter sigende skulle være særligt held ved dem, og de fejrer, at Jesus af Simeon blev betegnet som verdens lys.

"*Kjørmes-gilder*" er en betegnelse for de fester, der blev holdt på landet for at markere midvinteren. I 1800-tallet var kyndelmisse den milepæl, hvor bonden gjorde forrådet op. Festerne var tit sammen-skudsgilder med mad som flæsk, øl og alt det, der egnede sig til opbevaring i tønder. Landet rundt har kyndelmisse-menuen varieret fra flæsk til æbleskiver og andre egnsbestemte lækkerier. Fælles for fejringen af midvinter var,

at der blev drukket rigeligt af både øl, brændevin og kaffe, som det sig hør og bør for en rigtig fest.

Midvinter fejres også med smukke, melankolske vintersange, der tematiserer den bitre kulde og vinterens barskhed, nogle af disse er Steen Steensen Blichers *"Det er hvidt herude"* fra 1838 og Jeppe Aakjærs *"Sneflokke kommer vrimplende"*, hvor Kjørmes Knud ankommer i sidste vers.

Ved kyndelmisse gjorde bonden sit forråd op. *"Kjørmes Knud"* er en omskrivning af kyndelmisse, hvor

"kjørmes" betyder kyndelmisse, og *"knud"* betyder knude. Den 2. februar fejrede man altså vinterens knude, kaldt midvinter.

Kjørmesfesten var derfor dagen, hvor bondemanden skabte sig et overblik over det resterende forråd. Man skulle ikke have spist for meget, for der skulle være nok til, at både mennesker og dyr kunne overleve den sidste halvdel af vinteren.

Kyndelmisse blev afskaffet som helligdag i 1770 under Struensees helligdagsreform, der lugede ud i kalenderens mange højtider. Alligevel står der stadig kyndelmisse ud for den 2. februar i mange kalendere, er det i dag blevet populært at holde gamle traditioner i hævd.

Kirker landet over genopliver kyndelmissegudstjenesten, der fejres med lys og moderne sammenskudsgilder.

Det var noget om kyndelmisse. – Så kommer fastelavn og vi skal have



oooooOooooOooooo

Her kommer månedens korte

Humørpille

"Hvad skete der med Lots hustru, da hun så sig tilbage?" spurgte vikaren i religionstimen drengen med de store hornbriller: Drengen svarede: " – *"Hun blev transformeret til natriumklorid"* (salt)

oooooOooooOooooo

Hilsen fra Anker i nr. 126.

Kong Frederik X og hans valgsprog.

Noget om kongens nye, smukke lille bog: "Kongens ord".

Nu kom så (tre dage efter udråbelsen) den smukke lille bog "Kongeordet", der sætter valgsproget "**Forbundne, forpligtet, for kongeriget Danmark**" i forbindelse med det lige forinden nævnte "*forbundet med noget større*", der for ham netop er "Gud". - Kong Frederik uddyber her, hvad han mener med sit valgsprog – eller Kongeord, som han kalder det. Det er en fremragende læsevejledning, som skoler fint kan bruge i deres historieundervisning.

Det er noget af en bedrift, at forfatter Jens Andersen og Politikens Forlag blot tre dage efter tronskiftet udsender et over 100 sider langt interview med kong Frederik X, hvori han detaljeret udlægger sit valgsprog,

Det udgives i bogform, hvor Kongen uden afbrydelser eller spørgsmål selv fortæller om sit liv og om kongehusets historie. Men først og fremmest om, hvordan man skal forstå hvert af de tre led i hans valgsprog.

Bogen må være blevet til før udråbelsen den 14. januar ved nogle samtaler mellem forfatteren Jens Andersen og kronprins Frederik,

Han har anet, at mange ville undre sig over, at han ikke

nævnte Gud eksplicit i sit valgsprog, men, siger han, "*for mig indgår Gud i forestillingen om at være forbundne,*"

Og videre skriver vores nye konge, at tro kan have mange former.

"Nogle mennesker dyrker deres tro i kirken hver søndag, andre bærer troen med sig på anden vis. Troens styrke ligger ikke i, om Gud er nævnt i et kongeord, men i, at vi som mennesker, som folk, føler os forbundne til hinanden gennem vores kristne tro." Kong Frederik bekender også, at tro i dag fylder meget mere i hans liv end tidligere. Han holder af at komme i kirken, særligt ved livets store begivenheder som dåb, konfirmation, bryllup og begravelse.

"Og i 2023 har to meget forskellige kirkebesøg gjort stort indtryk på mig",



Kong Frederik X holdt tale stående ved siden af statsministeren på balkonen på Christiansborgden 14/1.2024.



siger han og henviser til deltagelsen i bispevielsen i Odense Domkirke sidste forår. - Det var en dag, der gav ham oplevelsen af at stå på samfundets fundament og være "forbundet med noget større" – næsten de samme ord, som han brugte i sin korte tale fra balkonen ud til Christiansborg Slotsplads i søndags.

Samme følelse af samhørighed med **noget større** fik han, da han

nogle måneder senere sammen med kronprinsesse Mary besøgte Christiansfeld i anledning af 250-årsfejringen af byen, der blev grundlagt af Brødrementigheden.

Kong Frederik fortæller, at han og Mary altid har bedt aftenbøn med deres børn, og at de to yngste stadig gerne vil have, at de beder Fadervor, inden de slukker lyset. Aftenbønnen er et lille, men levende udtryk for deres tro, som Kongen og Dronningen ikke vil undvære. Som børn kom Frederik og Joachim selv i kirke "søndag efter søndag", og de blev "overstimuleret" af den hyppige kirkegang, selvom det ikke på nogen måde var ondt ment af deres kære mor, dronning Margrethe.

I dag glæder Frederik sig dog over, at en del af salmerne og ritualerne har hængt ved. Når hans egne børn ser ud til at kede sig over kirkegangen, griner han lidt og siger "overlev det!". Meget underfundigt.

Kongen udlægger også sit syn på flere salmer og hylder de store digtere Kingo, Brorson, Grundtvig og B.S. Ingemann. Et par af hans favoritsalmer er Grundtvigs "Alle mine kilder skal være hos dig" og Brorsons "Den yndigste rose er funden", hvor han dog stikker sig lidt på Brorsons hårde udtryk om de "forhærdede tidselgemytter", der holder sig så stive og ranke, og om "stolt-heds fordærvede tanke!". "Uha, skam over os!", lyder det lidt ironisk fra Kongen.

Det er interessant, at han bevæger sig så langt ind på det teologiske felt, hvor i hvert fald nogle teologer jo ville indvende, at netop det med tidselgemytterne er en vigtig pointe i kristendommen. At vi mennesker også indeholder det onde og fordærvede, som Kristus er kommet for at redde os fra.

Kongen taler en del om de følelser, som mødet med kirken og kristendommen vækker, og det skal man ikke forklejne. Selvfølgelig spiller følelser en vigtig rolle i kristendommen, og det er befriende og glædeligt, at Kongen deler dem så åbent. Her er i hvert fald ikke meget af den religiøse blufærdighed, der ellers har været talt om.

Han lægger også stor vægt på, at kristendommen og sang- og salmetraditionen er uløseligt knyttet til Danmarks historie og udgør en vigtig del af det kulturelle arvegods. Det vil han og dronning Mary arbejde for at bevare og videreføre.

Ud over at tolke ordet forbundne som "forbundne med hinanden", "forbundne med Gud" og "forbundne med historien" udlægger kong Frederik også på kortere plads de to andre led i kongeordet.

At være forpligtet handler om, at vi som mennesker er forpligtede over for hinanden og skal dyrke det fælles bedste frem for bare at have øje for egen vinding. Men det handler også om den pligt og det ansvar, han selv har som monark. Igen fremhæver han næstekærligheden som det bærende. Her henviser han til John F. Kennedys ord: "*spørg ikke, hvad dit land kan gøre for dig – spørg, hvad du kan gøre for dit land*".

Det sidste led i kongeordet er "for kongeriget Danmark", og det er, som mange allerede har gættet på, især møntet på at fremhæve rigsfællesskabet. Kongens og Dronningens kærlighed til Færøerne og Grønland – og båndene mellem de tre lande, som kong Frederik håber bliver endnu tættere.

Man fristes til at spørge, [hvorfor kongen dog ikke sagde bare en lille smule af alt det, da han i søndags stod på balkonen på Christiansborg?](#) Hvorfor nøjedes han over for de flere hundrede tusinde mennesker i Københavns centrum og de endnu flere ved tv-skærmene med at tale om "det, der er større end os" – uden at udlægge, at han selv og hans familie er forbundet til Gud, historien og andre mennesker?

Det havde nok givet mindre debat om valgsproget, men selvfølgelig også mindre "suspense" (spænding) i forhold til den bog, der nu foreligger.



Doris og havegraven.

Doris Peel boede på 1. sal i nr. 2, det bedste værelse *Christ Chuck Hostel* kunne byde på.

Fra sin dybe vinduesniche kunne Doris se Jaffa-porten og den sydvestlige del af korsfarermuren rundt om Jerusalems gamle bydel. Lige før daggy kunne hun høre får og geder

bræge på skråningerne uden om bymuren og muezzinen, der med rusten stemme i skrattende højttaler bad dagens første bøn fra en af Jerusalems mange moskeer.

Jeg ved det, for jeg boede også i Christ Church i året efter Seksdageskrigen i juni 1967, da Israel erobrede Den Gamle Bydel i Østjerusalem. Doris var flyttet ind, da Østjerusalem stadig var jordansk, jeg lidt efter den korte krig. — Hun gav retning til resten af mit liv.

Ved den tomme grav

Præcis hvem Doris Peel var, hvorfor hun var i Jerusalem og hvorfor hun netop havde slået sig ned i Christ Church, vidste jeg ikke den gang. Kun at hun var skribent.

Når vejret var godt, trippede hun tidlig om morgenen gennem Den Gamle Bydels stejle flisebelagte gyder ned ad trapperne til Damaskusporten med sin lille notesbog og fortsatte til Havegraven på den anden side af bymuren, hvor



der igen var asfalterede veje (indgangen til gravhulen ses nederst t.v. på vedstående foto).

Der skrev hun digte og breve mens småfuglene pippede i træerne og formiddagen endnu var kølig.

Havegraven blev kendt, fordi den



britiske general Gordon påstod, at her var både Golgata og Jesu' grav.

Få er enige med ham, men stedet er romantisk og blev mål for mange pilgrimme.

I månederne efter Junikrigen havde Doris dog stedet for sig selv. Hun var alene med havens blomster, fuglene og en gammel opsynsmand, der havde skjult sig i den tomme gravhule, da de israelske soldater erobrede Østjerusalem.

Verdensborger i Jerusalem

Doris fortalte mig historien, da jeg havde søgt til Jerusalem uden at vide, hvad jeg ville med mig selv. Jeg gik til forelæsninger på Det Hebraiske universitet, men havde fået en artikel trykt i Kristeligt Dagblad. Måske ville jeg også være skribent? — Ligesom Doris.

Doris Peel tog mig næsten bogstaveligt i hånden og ledte mig gennem mine første forsøg. Hun introducerede mig til en israelsk avis, der tog min første engelsksprogede artikel, som Doris havde gennemgået med mig. Doris kendte en af journalisterne.

Det var en hård skole! Hun lærte mig at fortælle en historie og variere mit sprog ord for ord og sætning efter sætning.

Doris havde også intellektuelle palæstinensiske venner, der var rasende over de natlige udgangsforbud, der ramte os alle. Hun tog mig med til en rar italiensk franciskanermunk, der reparerede udsmykninger i selveste Gravkirken og til en ung palæstinensisk mand, der uden mod og held forsøgte sig som kunstner.

Doris og jeg tog også sammen til det arabiske Østjerusalem, hvor Israels militær havde



sprængt et hus. Vi interviewede vrede palæstinensere, og tog notater.

Bagefter drak vi te sammen i gården foran Christ Church, som I kan se på billedet (på foregående side og her t.h. med dens kor-/alterparti).

Doris og jeg var ikke turister. Vi boede i Jerusalem

og opfattede os som en del af byen i den usikre tid efter krigen. Doris var amerikanerinde. men verdensborger i ordets bedste betydning.



Hjem igen.

Det endte med at jeg stoppede på universitetet og besluttede mig for at blive skribent. — Ligesom Doris.

Jeg rejste hjem til Danmark i maj 1968 og fik papir på, at jeg var journalist. Min vigtigste læretid som publicist kunne jeg dog takke Doris for.

Men jeg fik aldrig sagt tak. Jeg så hende ikke igen.

Kristen humanist

Da jeg kom tilbage til Jerusalem næste sommer, var Doris Peel rejst til England, og først for et par år siden så jeg, at hun var død i USA i 1990 – 81 år gammel.

Via internettet fandt jeg også ud af, at Doris Peel var forfatter til to romaner, flere digtsamlinger, essays og havde skrevet løbende i det litterære tidsskrift *The New Yorker* og især i en af det sidste århundredes største og mest respekterede aviser i USA, nemlig *Christian Science Monitor*. Hun var 100 % kristen humanist (Christian science), men skilte sig aldrig med det, og havde været vejleder for flere af avisens journalister, ligesom hun havde ledt mig på vej, dengang vi begge boede på det lille *Christ Church Hostel* i Jerusalem.

Alt det fandt jeg først frem til, da oplysningerne omsider dukkede op på min computer.

Jeg ville gerne have vist hende denne artikel, men nu er det for sent.

Jørgen Harboe, seniorbolig i Himmelev Sognevej 126.



Savner du
at komme ud
og nyde
sommeren?

Gratis ledsageordning til synshandicappede over 67 år

Er du pårørende til en synshandicappet
over 67 år – eller er du selv **blind eller stærkt
svagsynet** og fyldt 67 år – så se her!

DET FÅR DU:

- **7 timers ledsagelse** pr. måned med mulighed for opsparring
- Du kan selv vælge din ledsager eller få hjælp af DUOS
- Du vælger selv, hvilke aktiviteter du har brug for ledsager til

OM ORDNINGEN:

Ordnningen om ledsagere til ældre over 67 år med synshandicap er finansieret gennem finansloven med Socialstyrelsen som tilsynsmyndighed. Dansk Blindesamfund visiterer til ordningen, og **DUOS**, der er en af landets største leverandører af velfærdsydelser, herunder ledsagelse, forestår alle opgaver i forbindelse med selve ledsagelsen.

GRATIS TILBUD TIL DIG, DER ER:

- fyldt 67 år
- er blind eller stærkt svagsynet med max 10 % synsrest

SÅDAN KOMMER DU MED I ORDNINGEN


Ring til Dansk Blindesamfunds visitationsmedarbejdere på telefon 69 16 16 58 mandag til fredag mellem kl. 9-15 eller send en mail til: medlemsservice@blind.dk

februar Uge 05				Torsdag <u>d.01</u>	Fredag <u>d.02</u>
Forbehold for ændringer Cantemus koret øver i Biografen torsdag kl. 19.00 Seniordans øver i Oasen fredag kl.15.30				<u>Kl:9.30</u> Fys. træning efter aftale <u>Kl:14.30</u> Billard i slyngelstuen ved frivillig Johnny og Jesper, der serveres kolde drikke og snacks. Alle er velkomne	
februar Uge 06	Mandag <u>d.05.</u>	Tirsdag <u>d.06</u>	Onsdag <u>d.07</u>	Torsdag <u>d.08</u>	Fredag <u>d.09</u>
Forbehold for ændringer Cantemus koret øver i Biografen torsdag kl. 19.00	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen <u>kl.14.00</u> Dameklubben, damerne i huset mødes til socialt sammenværd, værter er frivillige damer, der serveres kaffe og kage.	<u>Kl:9.00</u> Fys. træning efter aftale <u>Kl:14.00</u> Sang og musik ved HC og Sven i restauranten , der serveres kaffe og kage		<u>Kl:9.00</u> Fys. træning efter aftale <u>kl.12.00</u> <i>Herreklubben, herrerne i huset mødes til frokost og socialt sammenværd , værter frivillige herre</i>	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen <u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale

februar Uge 07	Mandag d.12	Tirsdag d.13	Onsdag d.14	Torsdag d.15	Fredag d.16
<p>Forbehold for ændringer</p> <p>-Cantemus koret øver i Biografen torsdag kl. 19.00.</p> <p>-Seniordans øver i Oasen fredage kl.15.30</p>	<p>Kl:10.30</p> <p>Kommer Børnehaven Frejashave og slå katten ad tønden</p>	<p>Kl:9.00</p> <p>Fys. træning efter aftale</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Sang og musik ved HC og Sven i restauranten , der serveres kaffe og kage</p>	<p>Kl:10.30</p> <p>Beboermøde i restauranten</p> <p>Kl:14.30</p> <p>Gudstjeneste i restauranten /Bio</p> <p>Efterfølgende vil fælleskaffebord i restauranten</p>	<p>Kl:9.00</p> <p>Fys. træning efter aftale</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Sang og quiz - på stor skærm, der serveres kaffe og kage.</p>	<p>Kl:10.45</p> <p>Stole gymnastik i Oasen</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Manicure efter aftale</p>
februar Uge 08	Mandag d.19	Tirsdag d.20	Onsdag d.21	Torsdag d.22	Fredag d.23
<p>Forbehold for ændringer</p> <p>Cantemus koret øver i Biografen torsdag kl. 19.00</p>	<p>Kl:10.45</p> <p>Stole gymnastik i Oasen</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Bankospil i restauranten og Oasen - 4. spil efterfølgende kaffe og kage</p>	<p>Kl:9.00</p> <p>Fys. træning efter aftale</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Sang og musik ved HC og Sven i restauranten, der serveres kaffe og kage</p>	<p>Kl:11.00</p> <p>Lysglimt redaktionen mødes i restauranten/ Oasen</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Manicure efter aftale</p>	<p>Kl:9.00</p> <p>Fys. træning efter aftale</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Film i biografen: <i>Flådens friske fyre.</i> Læs om filmen inde i bladet, der serveres kolde drikke og snacks</p>	<p>Kl:10.45</p> <p>Stole gymnastik i Oasen</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Manicure efter aftale</p>
februar uge 09	Mandag d.26	Tirsdag d. 27	Onsdag d.28	Torsdag d.29	Fredag d.1. marts
<p>Cantemus koret øver i Biografen torsdag kl. 19.00</p> <p>-Seniordans øver i Oasen fredage kl.15.30</p>	<p>Kl:10.45</p> <p>Stole gymnastik i Oasen</p> <p>Kl:16.00</p> <p>Husets præst Ingrid kommer og fortæller om hendes rødder i Peru, der serveres Kolde drikke</p> <p>Oasen indsamler Biblioteks bøger</p>	<p>Kl:9.00</p> <p>Fys. træning efter aftale</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Erindrings-dans ved HC og Sven i restauranten</p> <p>Oasen udleverer Biblioteks bøger</p>	<p>Kl:14.00</p> <p>Manicure efter aftale</p>	<p>Kl:9.00</p> <p>Fys. træning efter aftale</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Sang og quiz - på stor skærm, der serveres kaffe og kage.</p>	<p>Kl:10.45</p> <p>Stole gymnastik i Oasen</p> <p>Kl:14.00</p> <p>Manicure efter aftale</p>

Himmelev Gamle Præstegård

feb-24

	Hovedret	Biret
Torsdag 1	Forloren skildpadde m. ½ æg og rugbrød	Ymerfromage m. solbærkompot
Fredag 2	Musakka m. græsk salat og flutes	Cheesecake
Lørdag 3	Pølse m. brød og tilbehør	Pandekager m. is og chokoladesauce
Søndag 4	Bøf stroganoff m. kartoffelmos og grønne tomater	Gammeldags æblekage m. flødeskum
Mandag 5	Kogt torsk m. sennepsauce, bacon i tern, peberrod og kartofler	Abrikostrifli
Tirsdag 6	Enebærgryde m. rodfrugtmos og rosenkål	Hindbærmousse m. flødeskum
Onsdag 7	Frikadeller m. skysauce, kartofler, surt og grønsager	Cacaosuppe m. tvebakker
Torsdag 8	Kinesisk risret m. Ris og mangochutney	Karamelrand
Fredag 9	Gule ærter m. flæsk og medister pølser samt sennep, rødbeder og snaps	
Lørdag 10	hamburgerryg m. stuvet ærter/gulerødder og kartofler	Lune bagt æbler m. vanilje creme
Søndag 11	Kalvesteg m. bønner i svøb perleløg, sauce og kartofler	Moccafromage
Mandag 12	Alaska pollack m. dildsauce, kartofler samt grønsager	Frugtgrød m. mælk
Tirsdag 13	Boller i selleri m. kartofler og gulerødder	Nougatis m. vafler
Onsdag 14	Kartoffel/ porresuppe m. brød croutons	Osteanretning m. gulerødsboller
Torsdag 15	Karbonader m. stuvet hvidkål og kartofler	Baileys is dessert
Fredag 16	Skipperlabsskovs m. rødbeder og purløg	Rejecocktail m. flutes
Lørdag 17	Ferskensuppe m. rejer og flutes	Tarteletter m. høns i asparges
Søndag 18	Hawaii Koteletter i fad m. ananas, ris og ærter	Æbletrifli
Mandag 19	Sejfilet i fad m. porre, sauce kartofler	Abrikosgrød m. mælk
Tirsdag 20	Stegt medister m. stuvet spinat og brunede kartofler	Frugtsalat m. råcreme
Onsdag 21	Millionbøf m. kartoffelmos og rødbeder	Regnbueis m. vafler
Torsdag 22	Husartsteg m. champignonsauce, bagte rodfrugter og ristede kartofler	Oldemors æblekage
Fredag 23	Høns i aspargesauce, m. kartofler og grønsagsmix	Vaniljeis m. vafler
Lørdag 24	 Flæskesteg m. kartofler, sauce og rødkål	Gammeldags æblekage m. flødeskum
Søndag 25	Jamaica skinke m. flødekartofler og buketsymfoni	Tiramisu
Mandag 26	Fiskefilet m. pomme frit remoulade og citron samt råkost	Muldvarpeskud
Tirsdag 27	Ungarsk Gullasch m. kartoffelmos og surt	Rødgrød m. fløde
Onsdag 28	Kylling i abrikossauce m. ris og broccoli	Blød chokoladekage m. vanilje is
Torsdag 29	Hakkebøf m. bearnaisesauce, kartofler og ærter	pandekager m. nødder creme

Nyttige telefonnumre/mai

Plejhjemmet Himmelev

gl Præstegård

Himmelev Sognevej 124
4000 Roskilde

Tlf. 46 30 23 30

mail: 130.hgp@ok-fonden.dk

Læs mere på:
ok-fonden.dk/hgp

Chef Susanne Palmblad

Tlf. 46 30 23 33

mail:
spa@ok-fonden.dk

Kontor:

Trine Ravn Christensen

Tlf. 46 30 23 33

mail:
tch@ok-fonden.dk

Oliven- og

Kirsebærstræde

Tlf. 46 30 23 50

Afd. Leder Lillian

Sørensen

Tlf. 25 73 52 53

mail: lillians@ok-fonden.dk

Lotus- og Violstræde

Tlf. 46 30 23 40

Afd. Leder Rikke Søder

Tlf. 20 88 56 59

mail: rikkesoder@ok-fonden.dk

Sygeplejerske:

mail: 130.sygeplejersker@ok-fonden.dk

Oliven/kirsebærstræde
tlf. 46 30 23 50

Lotus/violstræde
tlf: 46302340

Tlf. tid: 11.30-12.30

Oasen

Koordinator for

Træning/Aktivitet

Susan Salomonsen

Mobil: 40 43 15 86

mail: susanlp@ok-fonden.dk

Køkkenet

Tlf. 46 30 23 60

køkkenleder Hanie

Mounadim

mail: haniem@ok-fonden.dk

Souschef Ulla

Nørregård

mail: ullanor@ok-fonden.dk

Pedel, HGP, Brian

Dyring

Tlf. 20 94 48 15

Mail: briand@ok-fonden.dk

Pedel, PGH: John

Pedersen

Tlf. 40752077

Formand for

Beboer- pårørende

rådet: Inge Vaaben

Tlf: 40 28 66 53

mail: himmelevgp@yahoo.com

Frisør Marianne

Brandt:

Åbent: En dag om ugen

Tidsbestilling
hverdage mellem kl.
13.00—14.00

Tlf. 21 58 50 16

mail: marianneibr@ok-fonden.dk

Fodterapeut Linda

Reuber

Telefontid hverdage
8.00-16.00

Tlf. 50 58 56 45

Mail: kontakt@fodenslinik.dk

Bandagist Lars

Falkenman

Åbent efter aftale

Tlf. 31 22 86 94

mail:
lars@flexbrace.dk