

Arrangement seddel for juli og Sankt hans båltales



juli Uge 27	Mandag <u>d.03</u>	Tirsdag <u>d.04</u>	Onsdag <u>d.05</u>	Torsdag <u>d.06</u>	Fredag <u>d.07</u>
Forbehold for ændringer	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen <u>Kl:13.00</u> Miniudflugt ud i det blå efter aftale	<u>Kl:9.30</u> Træning på motionscykel i Oasen efter aftale <u>Kl:13.00</u> Miniudflugt ud i det blå efter aftale	<u>Kl:14.30</u> Gudstjeneste i restauranten/ Bio Ved præst Karen Gjødersen efterfølgende kaffe og kage	<u>Kl:9.30</u> Træning på motionscykel i Oasen efter aftale <u>Kl:14.30</u> Billard i slyngelstuen ved frivillig Johnny og Jesper, der serveres kolde drikke og snacks. Alle er velkomne	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen <u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale
juli Uge 28	Mandag <u>d.10.</u>	Tirsdag <u>d.11</u>	Onsdag <u>d.12</u>	Torsdag <u>d.13</u>	Fredag <u>d.14</u>
Forbehold for ændringer	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen <u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale	<u>Kl:9.30</u> Træning på motionscykel i Oasen efter aftale	<u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale	<u>Kl:9.30</u> Træning på motionscykel i Oasen efter aftale <u>Kl:11.30</u> Gå-hold omkring plejehjemmet, efter aftale med Oasen	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen
Juli Uge 29	Mandag <u>d.17</u>	Tirsdag <u>d.18</u>	Onsdag <u>d.19</u>	Torsdag <u>d.20</u>	Fredag <u>d.21</u>
Forbehold for ændringer	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen	<u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale	<u>Kl:14.00</u> Sommer hygge med fællessang på Oasens terrasse, hvis vejret tillader det, ellers i restauranten. Der serveres kaffe og kage	<u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen
Juli Uge 30	Mandag <u>d.24</u>	Tirsdag <u>d.25</u>	Onsdag <u>d.26</u>	Torsdag <u>d.27</u>	Fredag <u>d.28</u>
Forbehold for ændringer		<u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale		<u>Kl:14.00</u> Manicure efter aftale	<u>Kl:10.30</u> Beboermøde i restauranten
	Mandag <u>d.31</u>				
	<u>Kl:10.45</u> Stole gymnastik i Oasen				

Båltale 2023

Min tale I aften handler om min tidlige barndom, og de bål som Claus og jeg oplevede under krigen og i 1945. Dengang var jeg 7 år og Claus var 4 år. Vores far havde flere haver, hvor han dyrkede grøntsager, og vi hjalp ham gerne og lærte meget af ham om havebrug.

Vi var også med, når han lavede et lille bål for at brænde det tørre haveaffald. Vi husker begge to at blive sendt op til mor i lejligheden for at hente nogle kartofler, som blev lagt ind i gløderne. Det var altid meget spændende, når de blev taget ud af bålet med en rive, og vi kunne smage at de var blevet møre, og skralden var helt sort og forkullet. De smagte meget af røg men jeg vil altid kunne genkende denne smag.

Det næste bål som jeg vil fortælle om, oplevede jeg den 4. maj 1945. Ja det var den aften, hvor vi hørte Frihedsbudskabet i radioen kl. 20.34. Vores far var kørt på cykel efter aftensmaden til sin anden have, som vi kaldte Jernbanehaven, fordi den lå langs med togskinnerne I Klampenborg. Her var han I fuld gang med at grave og forberede jorden, så han havde ikke hørt Frihedsbudskabet i radioen. Pludselig blev han "anholdt" af en frihedskæmper med armbind og gevær, som antog at far var ved at lave jernbane-sabotage på togskinnerne. Heldigvis kendte far naboen, i hvis hus han havde fået lov til at stille sine haveredskaber. Derfor overtalte han frihedskæmperen til at gå med hen til denne nabo, som bekræftede, at far bare var ved at dyrke sin have. Og så fik far travlt med at komme hjem til sin kone og børn.

Budskabet blev læst op I radioen kl. 20.34. Så jeg gætter på, at far var hjemme kl. 21. Jeg kan huske, at han fik overtalt mor til, at Claus og jeg skulle tages op af vores senge. Claus var sikkert allerede faldet I søvn. Vi skulle med ud og opleve denne aften, som

han jo allerede havde mødt, da han kørte hjem fra haven. Vi kørte på cykel rundt i kvarteret og så alle de glade mennesker. Et sted var de i gang med at lave et stort bål midt på gaden. Folk rev de forhadte, sorte rullegardiner ned fra vinduerne og smed dem på bålet, og der kom lys i alle vinduer. Bålet blev større og større, og flere bænke blev også smidt på bålet. De havde stået i de beskyttelsesrum, som var blevet indrettet i alle husene under krigen. Min far syntes, at det var for galt, at alt det gode træ bare skulle brændes! Det var en uforglemmelig oplevelse for mig at se et kæmpebål. Jeg var kun 2 år, da Hitler besatte Danmark i 1940, og han indførte mørklægning og udgangsforbud efter kl. 20. Jeg kunne slet ikke huske andet.

Nu skulle jeg opleve mit første Sct. Hans bål og igen cyklede vi af sted den 23. juni om aftenen sammen med en masse andre glade mennesker ud ad Strandvejen til Bellevue i Klampenborg.

Her så vi et kæmpebål og sang Midsommervisen, som jeg havde øvet mig på hjemmefra, med en tekst om fred, der passede så godt som aldrig siden. Jeg har været til mange Sct. Hans bål i tidens løb, men jeg vil aldrig glemme mit første og den stemning af frihed og fred, som jeg følte dengang, mens gnisterne fløj mod himmelen.

